

Graag nodigen wij U allen uit voor:

De lezing van Liselotte van Leest over de moord op Marietje Kessels,

donderdagavond 2 maart om 20.00 uur in het HAVO-gebouw

Introductie door Cor Luijsterburg:

Toen ik in 1974 les ging geven op Odulphus, stond er nog een kerk op de hoek van de Noordhoekring en de Hart van Brabantlaan. Die kerk zou kort daarna worden afgebroken en vervangen door appartementen. Ik wist toen nog niet, dat er in die kerk in 1900 een heuse moord had plaatsgevonden. Deze moord zou de Tilburgers meer dan 120 jaar later nog steeds bezighouden. Was het de pastoor of de koster die Marietje Kessels vermoordde? Of wellicht iemand anders? Oud-Odulphiaan en journalist Ed Schilders schreef er in 2013 al een boek "Moordhoek" over en hield er in 2015 een lezing over voor onze vereniging. Nu is het de beurt aan oud-Odulphiaan en historica Liselotte van Leest. Van haar hand verscheen onlangs het boek "De zaak Marietje Kessels – De onopgeloste kindermoord in de Tilburgse Noordhoekkerk".

Liselotte van Leest stuitte bij toeval op het omvangrijke juridische dossier over deze moordzaak. De bedoeling was dat het dossier vernietigd zou worden maar voordat dat gebeurde, kon zij er de hand op leggen, wat uiteindelijk leidde tot dit boek. De link is er ook nog met de huidige tijd: de overgrootmoeder van Liselotte van Leest was de beste vriendin van Marietje Kessels en de moordzaak intrigeerde haar enorm, al vanaf haar jeugd. Dit gevoegd bij het feit dat Liselotte in haar schooltijd op Odulphus uitkeek op het kerkhof waar Marietje Kessels begraven ligt. In haar boek De zaak Marietje Kessels geeft Liselotte van Leest een meeslepende reconstructie van de gebeurtenissen rondom de moord, het onderzoek en het proces.



De lezing vindt plaats op donderdagavond 2 maart om 20.00 uur (school open om 19.30 uur) in het HAVO-gebouw. U bent van harte welkom. U mag een partner/introducté(e) meenemen. De lezing is gratis.

Graag aanmelden uiterlijk maandag 27 februari per mail bij Harry van de Wouw, h.m.w.j.v.d.wouw@gmail.com

N.B. Personeel van de school en leerlingen van de examenklassen zijn ook welkom. Ook zij moeten zich aanmelden.

De organisatie van de avond is in handen van Patricia Knops.

Lezing en excursie Lille: 23 en 25 maart. Gaat U mee?



Onze vereniging heeft nu twee keer een excursie met daaraan vooraf een informatieavond georganiseerd. De eerste keer gingen we o.l.v. historicus Gerard Olthof naar Ieper en de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. De tweede keer gingen we met geografen vader en zoon Piet en Pieter de Jongh naar Rosmalen, Wageningen en Nijmegen om de “veranderingen in het Nederlandse landschap en klimaat” te bekijken. De deelnemers aan beide excursies waren erg enthousiast. De combinatie lezing en excursie bleek succesvol te zijn.

Voor onze excursies schakelen we (oud-)docenten van Odulphus in, die soortgelijke trips ook met hun leerlingen maken of in het verleden gemaakt hebben. Onze komende lezing en excursie wordt georganiseerd door Annet Meinen en Bernadette Renne, (oud-)docenten Frans. Zij zullen ons op donderdag 23 maart vertellen over de geschiedenis en de betekenis van Lille. 25 maart gaan we dan per bus naar Lille. Info over het definitieve programma en de kosten volgt nog. Leden mogen ook nu een introduc e(e) meenemen. De introduc e(e)s moeten wel wat meer betalen dan de deelnemende leden.

Voor lezing en excursie kun je je opgeven bij Harry van de Wouw, h.m.w.j.v.d.wouw@gmail.com

Het programma ziet er globaal uit als volgt:

08.30 uur:	Vertrek (waarschijnlijk carpool Druiventros).
ca. 11.00 uur:	Aankomst in Roubaix en bezoek aan het schitterende museum La Piscine. Gezamenlijke lunch in Roubaix Daarna per bus naar het centrum van Lille/Euralille
ca. 14.00 uur:	Keuzeprogramma in het centrum.
ca. 17.30-20.00 uur:	Tijd voor borrel en diner.
20.00 uur:	Vertrek uit Lille. Aankomst Tilburg 22:30 uur.

Als U mee wilt vragen wij U dat zo spoedig mogelijk door te geven. De specifieke uitwerking van het programma is namelijk afhankelijk van het aantal deelnemers. Meer informatie volgt dan begin maart.

Het wordt vast weer een mooie dag!

Bericht van de penningmeester:



Sinds een half jaar ben ik de nieuwe penningmeester van de vereniging van oud-Odulphianen, hetgeen natuurlijk nog bekrachtigd moet worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Mijn naam is Cock Dusée en ik heb in de jaren 60 op Odulphus gezeten en afgerond met een HBS-A diploma.

Na een korte inwerkperiode zijn me enkele zaken opgevallen. De verstuurde berichten (lees: nieuwsbrief, contributienota's, aanmaningen, herinneringen en 2^e herinneringen) kwamen vaak bij onze leden in de spam box terecht. Ons domein oudodulphianen.nl was voor de meeste browsers namelijk niet veilig meer. Inmiddels hebben we een veilige (https) website. We hebben binnen ons domein een aantal nieuwe emailadressen aangemaakt en hopen dat daarmee dit probleem is opgelost. Zo werk ik voortaan vanuit het emailadres penningmeester@oud-odulphianen.nl en de ledenadministratie vanuit ledenadministratie@oud-odulphianen.nl. Er komt ook een mailadres voor de activiteiten van de secretaris.

En....ook het LOGO is vernieuwd en heeft een nieuwe look and feel gekregen.



We hebben een analyse gemaakt van het betaalgedrag van de leden met betrekking tot de contributie en hebben vast moeten stellen, dat het veel moeite kost om van iedereen de contributie te ontvangen. We hebben een aantal mails hieraan gewijd en hierop zijn een aantal betalingen binnengekomen. Helaas staan er nog veel betalingen open. Het is jammer, dat er zo slecht gereageerd wordt op de uitgestuurde mails.

Verder hebben we vast kunnen stellen, dat de ledenadministratie een update verdient. Een aantal mensen hebben nieuwe adressen en telefoonnummers doorgegeven, maar het zou fijn zijn als alle leden wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres doorgeven aan de ledenadministratie.

De nieuwe contributienota's zullen na de jaarvergadering verstuurd worden. Hou dan dus je mailbox en eventueel spambox 😊 in de gaten.